



Programma voorjaar/ zomer 2024 - V.I.S.

De werkgroep V.I.S. (Verdieping, Inspiratie en Samenkomen) organiseert activiteiten vanuit de missie van de PGV. Dat willen wij doen in verbinding met de samenleving van nu en voor een ieder die hiervoor belangstelling heeft. Graag stimuleren wij het nadenken over hoe we in het leven willen staan. We hebben we elkaar hierbij immers nodig. Ontmoeting, luisteren en elkaar inspireren zien wij als de basis om ons geloof te laten groeien. Daarin zoeken we ook naar nieuwe wegen om ons geloof te verdiepen en te vieren.

De werkgroepen van ZuidWest en De Open Hof hebben samen en in overleg activiteiten georganiseerd waarbij vanzelfsprekend **iedereen** van beide kerken én daarbuiten **welkom** is.

Hieronder staat de beknopte informatie van het programma met (start)data tot januari 2024. Voor extra en/of online informatie en (waar nodig) aanmelden kunt u binnenkort ook terecht op de websites van beide wijkgemeentes: De Open Hof (www.de-open-hof.nl) en Zuid West (www.petrakerk.nl).

Wij wensen u en jullie mooie, verdiepende en inspirerende samenkomsten.

Werkgroep V.I.S.

8 jan. 2024 eerste van 4 data

Spoorzoeken in het Oude Testament

Evenals in vorige jaren zullen in januari 2024 weer besprekingen plaatsvinden over een onderwerp uit Tenach, de Hebreeuwse Bijbel. Lukas de Groote zal gespreksleider zijn. Het onderwerp dat in al de verhalen op de voorgrond staat is wat het thema is van de PKN voor dit jaar: **Ga mee!**

Vele oudtestamentische verhalen waarin dit thema aan de orde komt zullen de revue passeren. Vooral zal aan de orde komen het verschil tussen 'gaan', 'meegaan', 'weggaan' en 'aankomen'. Wat voor rol spelen de mensen die 'meegaan' of 'niet-meegaan' in deze verhalen?

Ieder die belangstelling heeft voor oudtestamentische verhalen is van harte welkom.

Data: maandag 8, 15, 22 en 29 jan.
Plaats: Petrakerk
Tijd: 20:00 - 22:00 uur
Van te voren opgeven is gewenst, bij LAdeGroote@kpnmail.nl
Kosten: Collecte na afloop

11 jan. 2024 eerste van 3 data

Open Thomaskring

De Thomaskring staat open voor gemeenteleden uit beide wijken. Wie deelneemt heeft meestal klassiek- christelijke geloofsopvattingen losgelaten en zoekt naar nieuwe zingeving. Aan de hand van hedendaagse teksten, artikelen, boeken, beschouwingen willen de leden zichzelf en elkaar verrijken met actuele visies op geloof en leven.

Data: donderdag 11 jan. 22 feb. en 21 mrt.
Plaats: Trefpunt, Dennenlaan 5
Tijd: 20:00 - 22:00 uur
Info: Kees Visser, 0318-412437, k.f.visser@kpnmail.nl
Marise Wiersma, 0318-513548

14 jan. 2024 elke tweede zondag v.d. maand m.u.v. jul. en aug.

Samen zingen op zondagavond

Mensen uit allerlei kerken en gemeenten komen samen om onze God de lof toe te zingen met psalmen, gezangen en geestelijke liederen. De avonden zijn daardoor oecumenisch van aard en altijd weer een feest. Ook u en jij bent uiteraard van harte welkom mee te zingen en/of te luisteren. "Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere..."

Data: zondag 14 jan., 11 feb., 10 mrt. 14 apr., 12 mei, 9 jun.
Tijd: 19:30 - 20:50 uur
Plaats: Kerkzaal van Wijkkerk De Open Hof
Contact: Erik Westerhout, 0318 514578, Heinerik@xs4all.nl

16 jan 2024 eerste van 3 data

ZINnige gesprekken

Start 2024 met een klap! Maak tijd in je, nú nog lege, agenda voor ZINnige gesprekken! Het is voor mensen rondom 35 jaar. Drie keer in gesprek over leven & geloof met andere leeftijdsgenoten. Thema's zijn:

- Groen Gelovig
- Werk & Zin
- Agenda & Zin

De bedoeling is dat je drie keer erbij bent. Dat moet toch kunnen?! DUS Save the date!

Data: dinsdag 16 jan., 30 jan. en 13 feb.

Tijd: 20:00 – 21:30

Locatie: Ontmoetingsruimte bij de Petrakerk.

Contact: ds.lvanderlaan@pkn-veenendaal.nl, ds.cdehaan@pkn-veenendaal.nl

18 jan. 2024

RK sacramenten, Erik Rozeman

Priester Erik Rozeman van de Heilige Titus Brandsma parochie Wageningen, waar ook Veenendaal onder valt, komt vertellen over de Heilige sacramenten uit de Rooms Katholieke Kerk. Er zal onder andere worden ingegaan op wat een sacrament is, hoe de Kerk hiermee haar leven uitdrukt, de genadewerking van de sacramenten, op de zeven sacramenten die de Kerk kent en op welke basis uit de Heilige Schrift zij volgens haar teruggaan. Honderden jaren geleden is de protestantse kerk voortgekomen uit de Rooms Katholieke Kerk. De laatste decennia zijn meerdere gebruiken uit de moederkerk teruggekomen in de eredienst van veel protestantse gemeenten. Het is tijd om nog meer te weten te komen van de sacramenten uit de Rooms Katholieke traditie.

Datum: donderdag 18 jan. 20:00 uur

Plaats: Trefpunt, Dennenlaan 5

Contact: Joost Budding zw-vis@pkn-veenendaal.nl

Kosten: Collecte na afloop

22 jan 2024 eerste van 8 data

Twijfel en geloofsverandering

Twijfel jij wel eens over je geloof? Denk jij er wel eens aan om de kerk te verlaten of ben je er al een tijd niet meer geweest? Twijfel jij wel eens over God?

Er zijn in ons land veel mensen (en misschien ben jij er wel één van) die ooit kerkelijk betrokken waren en die nu hun geloof en hun plek in de kerk langzaam aan het loslaten zijn. Net als de kerk binnenkomen en christen worden een grote stap is, kan het verlaten daarvan ook een hele grote stap zijn. Dit kan een eenzame reis zijn. Je verlaat ook een groep mensen, de kerkgemeenschap. Soms is het moeilijk praten met juist deze mensen in je kerk over je twijfels. Daarnaast omdat je ze juist niet mee wilt nemen in je twijfels en onvrede. Ons (Jeroen Nagtegaal en ds. John Boogaard) plan is om hier, zonder verborgen agenda's, vrij en in alle vertrouwelijkheid over te spreken.

Wat gaan we doen? In acht gespreksavonden gaan we, met behulp van een werkboek van de zogeheten 'vrijbuiters'(vrijbuiters.org) van Matthijs Vlaardingenbroek, het gesprek aan. Geen taboes, alles mag gezegd worden. De groep blijft klein, maximaal 10 deelnemers.

Herken jij je in bovenstaande? Doe je mee? Het is de bedoeling dat je probeert zoveel mogelijk avonden erbij te zijn.

Data: maandag 22 jan., 5 en 19 feb., 4 en 18 mrt., 8 en 22 apr., 6 mei

Tijd: 19:30 - 21:30 uur

Locatie: Nader te bepalen

Opgave/info: ds. John Boogaard, 0318-543990, j.a.boogaard@ziggo.nl

4 feb. 2024 eerste van 3 data

Taizé viering

In onze gemeente worden sinds een aantal jaren Taizé-vieringen gehouden. Deze vieringen zijn er voor iedereen, jong maar ook ouder, die zich aangetrokken voelt tot stilte en meditatie volgens de gedachte van de kloostergemeenschap van Taizé.

Vieringen van zingen, lezen, stilte, gebed, muziek en het aansteken van kaarsen.

Data: zondag 4 feb., 7 apr., 2 jun.
Tijd: 19:30
Locatie: Petrakerk
Contact: Nynke de Boer, nynkedeboer3@hotmail.com

8 feb. 2024

Paul Schenderling: Duurzame groei

Paul is een jonge econoom, een veelgevraagd spreker en schrijver van o.a. *Er is leven na de groei*. Met zijn duurzame levensstijl is hij een inspiratiebron. Paul verdiept zich in ecologische en sociale vraagstukken vanuit economisch perspectief. Tijdens deze avond, zal hij ons meenemen in zijn ideeën over een duurzame samenleving. Hij is een pleitbezorger van Postgroei Nederland. Wij gaan met elkaar en met Paul in gesprek. Paul was eerder te zien in de Verwondering. Zie ook www.sufficiency.nl

Datum: donderdag 8 feb.
Tijd: 20:00 uur
Plaats: Trefpunt, Dennenlaan 5
Info: Marije Stegenga, zw-vis@pkn-veenendaal.nl
Kosten: Collecte na afloop

11 feb. 2024

Zondagochtendienst met Jip de handpop

Jip de handpop maakt van alles mee en vertelt verhalen aan de kinderen.

Plaats: Petrakerk
Tijd: 10:00 uur

13 feb. 2024

Filosofisch gesprek

Datum: dinsdag 13 feb.
Tijd: 20:30 uur
Plaats: Trefpunt, Dennenlaan
Info: Hans Kroon, hansjmkroon@gmail.com
Kosten: Collecte na afloop

21 feb. 2024 *eerste avond*

Rond film & reflectie

Kijken naar de film '**Des hommes et des dieux**'. We sluiten het af met een kort nagesprek onder genot van een drankje.

Datum: woensdag 21 feb.
Tijd: 19:30 – 22:00
Plaats: Trefpunt, Dennenlaan
Contact: ds.lvanderlaan@pkn-veenendaal.nl, ds.cdehaan@pkn-veenendaal.nl

28 februari *tweede avond*

Rond film & reflectie

De diepte in met het leven & werk van broeder Christian. Als voorbereiding luister je een aflevering van de podcast 'Moderne Profeten'. Op de avond zelf laten we ons inspireren door het leven van Christian en zijn broeders.

Datum: woensdag 28 feb.
Tijd: 19:30- 21:00 uur
Plaats: Kerkenraadskamer, ingang Dennenlaan
Contact: ds.lvanderlaan@pkn-veenendaal.nl, ds.cdehaan@pkn-veenendaal.nl

29 feb. 2024 *eerste van 4 data*

Sobere Soepmaaltijd in de 40 dagen tijd

Eén van de initiatieven van de vastenactie is om vier donderdagen met elkaar een eenvoudige soepmaaltijd te houden, aandacht te besteden aan een bijbelgedeelte en stil te staan bij de 40 dagen tijd. Maar ook een moment van ontmoeting en elkaar leren kennen.

Data: donderdag 29 feb., 7 mrt., 14 mrt., 21 mrt.
Tijd: 18:00 – 19:00
Plaats: Trefpunt, Dennenlaan
Aanmelding: Hilda Doolaard, 06 537 369 70
Of via PGV app of website. (uiterlijk de zondag voorafgaand aan: ...)
Kosten: naar draagkracht voor de vastenactie

3 mrt. 2024

Appeltaartconcert

De musici van de Stichting Appeltaartconcerten komen met appeltaart en klassieke muziek naar mensen toe. De appeltaart staat symbool voor de warme sfeer van de concerten. Het programma is laagdrempelig, feestelijk en ontroerend, geschikt voor jong en oud. Zelfs eigen inbreng is mogelijk.

Datum: zondag 3 mrt.
Tijd: 15:00 – 16:00 uur
Plaats: Petrakerk
Info: Hans Kroon, hansjmkroon@gmail.com

3 mrt. 2024

De Goddelijke Liturgie' vieren - in een (Oosters) Orthodoxe kerk?

Op 3 maart 2024 hopen we kennis te maken met de '(Oosters) Orthodoxe Kerk van Amersfoort'. Hoe? Zelf schrijven zij: *"De enige manier om de Orthodoxe Kerk te leren kennen is door haar diensten bij te wonen. - Alleen dan en uitsluitend dan zul je in verloop van tijd ontdekken wat voor een schat je hebt gevonden. - Boeken, websites forums en chatgroepen zullen je voorlopig eerder verwarren dan verder helpen. - Maak geen plannen. - Ga naar de Kerk, sta in de dienst, bid God om je de Weg te wijzen en Hij zal je geven wat je nu nodig hebt"*.

Met maximaal 15 mensen gaan we daarom naar Amersfoort om, zoals dat heet, 'de Goddelijke Liturgie' te vieren. De diensten duren zo'n 1,5 uur en in de regel sta je gedurende de dienst. 'Ook als onze Nederlandse Koning binnenkomt ga je staan. Dat doe je dus helemaal als onze Hemelse Koning er is'. Na de dienst zal er koffie zijn en is er gelegenheid vragen te stellen. Nadere info: www.orthodox-amersfoort.nl

Datum: zondag 3 mrt.
Tijd: Rond 9.30 uur vertrekken we van DOH met eigen vervoer
plaats: Buursteeg 2, Renswoude
Opgave/info: ds. John Boogaard, 0318-543990, j.a.boogaard@ziggo.nl
Kosten: €5 pp ter plekke te voldoen

6 maart eerste van 3 data

Rond vieren & bezinnen

We zoeken de stilte en we lezen samen interactief de Bijbel. Dit is een manier van Bijbel lezen die niet begint bij de Bijbel, maar bij onszelf: Wat houdt ons bezig, waar maken we ons druk om? Maar ook: Wat speelt er in de samenleving en hebben wij daar als gelovige of als kerk een rol in? Kan de Bijbel ons helpen hier een richting in te vinden?

Data: woensdag 6 mrt., 13 mrt., 20 mrt.
Plaats: kerkenraadskamer, ingang Dennenlaan, Petrakerk.
Tijd: 19:30 - 21:00 uur
Aanmelden: Coby de Haan of Loeki van der Laan
drs.jdehaan@gmail.com of ds.lvanderlaan@pkn-veenendaal.nl

21 mrt. 19.00-20.00 uur

René Rosmolen neemt ons mee op reis langs de kruisweg in de Petrakerk.

René is theoloog, creatief therapeut. Hij werkt op dit moment als geestelijk verzorger. Hij heeft de kruisweg geschilderd die in de passietijd hangt in de Petrakerk.

René: "Het gaat mij bij deze kruisweg om de vraag: als het lijden zich aandient in je leven en je moeten rouwen, bijv. door verlies van een geliefde, van werk, gezondheid, hoe draag je dat dan zonder je zelfrespect te verliezen? Hoe vind je een eigen weg tussen onmacht en wilskracht? Ik heb er voor gekozen om naast Jezus weinig andere personages af te beelden, dus geen historische taferelen met soldaten op Golgotha. Nu staat de kijker oog in oog met de lijdende Christus en vormen de veertien staties een uitnodiging aan de kijker om het eigen lijden onder ogen te zien en om zich te verbinden met het lijden in de wereld. Maar tegelijk (dat is m.i. de verborgen 'boodschap' van de kruisweg) verwijst de lijdende Christus ook naar het mysterie van Gods krachtgevende aanwezigheid in het lijden."

Datum: 21 maart
Tijd: 19.00-21.00 uur (tijdens de Open Kerk)
Plaats: Petrakerk
Info: katharinadejonge@gmail.com

11 apr. 2024

Dilemma's rond het levenseinde.

Deze avond is een herhaling van de zondagmiddag in november

We krijgen in ons leven allemaal te maken met het levenseinde; ons eigen levenseinde, maar ook dat van mensen die ons lief zijn. In dit proces kom je soms zomaar ongewild en onverwachts voor keuzes en dilemma's te staan. Hoe we deze vragen beantwoorden heeft vaak alles te maken met wat we geloven en hoe we denken over God en onze eigen rol als mensen in Zijn schepping. Daarbij is enige kennis over het stervensproces en de mogelijke scenario's onontbeerlijk bij het maken van keuzes. Tijdens deze workshop besteden we aan beiden aandacht: kennis en inzichten over het levenseinde en we verkennen de dilemma's in het licht van ons geloof. Dat doen we samen en interactief. We verwachten met elkaar een leerzame en inspirerende avond te hebben, waarin we een zwaar onderwerp ook met enige lichtvoetigheid en in verbondenheid zullen uitdiepen. De workshop wordt geleid door Margreet Hagelstein, expert op het gebied van stervensbegeleiding en Marije Stegenga, ethicus in de zorg.

Datum: donderdag 11 apr.
Tijd: 20:00 uur
Plaats: Trefpunt, Dennenlaan
Kosten: collecte na afloop
Contact: zw-vis@pkn-veenendaal.nl

14 apr. 2024

Een poëziemiddag in de Petrakerk

Aan de hand van een aantal sheets verkent plaatsgenoot Leo Nooteboom op 14 april as. de poëzie vanaf ± 2500 voor Christus tot in onze dagen. Het zal geen verwondering wekken dat hij met die tijdreis eindigt in ons aller Veenendaal. Leo betreft zijn toehoorders hierbij natuurlijk graag maar poëtische kennis is absoluut niet nodig. De waarde van poëzie is dat poëzie je doet glimlachen en verwonderen, je ontroert en je heel vaak raakt. En onderweg blijkt dat poëten net gewone mensen zijn. Kortom: poëzie is van en voor ons allemaal

datum: zondag 14 apr.
plaats: Trefpunt, Dennenlaan
tijd: 15:30 – 17:15 uur

16 apr. 2024

Filosofisch Gesprek, thema: Tomáš Halík

Over leven en werk van de Tsjechische priester, schrijver en filosoof Tomáš Halík (1948) was op 12 december 2023 een eerste avond. Op 16 april '24 staat een verdere verdieping gepland, ook voor iedereen die er op 12 december niet bij was.

Op deze verdiepende avond zal vooral Halík als theoloog naar voren komen, hoe hij bijvoorbeeld verschillende soorten atheïsme onderscheidt. Maar het gaat Halík niet om het leveren van een dogmatisch systeem. Integendeel. Hij zoekt als priester-theoloog ook schrijvend de psycho-pastorale diepte: de worstelingen in het leven, twijfel; Godsverlangen of, ook onder atheïsten, hunkering naar liefde – terwijl de hemel zwijgt; het wachten. Hij zoekt hoe hij in onze tijd Jezus' sporen kan volgen.

Datum: 16 april
Tijd: 20.30 uur
Plaats: Trefpunt, Dennenlaan
Contact: Hans Kroon, hansjmkroon@gmail.com
Kosten: collecte na afloop

18 apr. 2024 eerste van 4 data

Leven in balans in verbinding met de natuur

De cursus is gericht op het bevorderen van een leven in balans. Met daarbij sterk de nadruk op de hulp die meditatie daarbij kan bieden. Door de verbondenheid met de natuur te bevorderen kun je je band met God ook verdiepen en dit kan bijdragen tot een betere balans in je leven.

De oefeningen bestaan onder andere uit geleide meditatie, meditatief schilderen en wandelen in de natuur met meditatieve werkvormen. Naast het programma in het Trefpunt wordt er daarom ook gewandeld in het bos van de Prattenburg.

Cursusleider is Peter Pottjewijd. Via een workshop op het 'inspiratiefestival op Terschelling' in 2023 heeft hij met de cursus kennis gemaakt en is hij enthousiast geworden. De cursus is door Vacare, Platform voor Meditatief leven, ontwikkeld.

Doelgroep

Mensen die willen onderzoeken hoe verbinding met de natuur helpt bij het zoeken van balans in hun leven. En die zich daarbij ook open willen stellen voor Gods aanwezigheid in de natuur, tot een levensstijl van eenheid met en zorg voor de natuur.

Locatie: Petrakerk, Kerkenraadskamer, ingang Dennenlaan

Info: Peter Pottjewijd, 06 83 83 20 45

Data: donderdag 18 en 25 apr, 2 mei en 16 mei

Tijd: 20:00 – 22:00 uur

Aanmelden is noodzakelijk: p.b.pottjewijd@kpnmail.nl

21 apr. 2024

Bezoek aan het Grebbelinie museum

Op 21 april, als 4 en 5 mei weer dichterbij komen, bezoeken we samen het Grebbelinie Bezoekerscentrum, gevestigd in het Fort aan de Buursteeg. Dit verdedigingswerk werd in 1786 aangelegd. De aarden wallen zijn omgeven door grachten en voorzien van opstelplaatsen voor kanonnen. In de Tweede Wereldoorlog liet het Nederlandse leger betonnen kazematten bouwen en onderkomens voor pantserafweergeschut. De militairen legden loopgraven aan. Deze sporen van de oorlog zijn in en om het fort bewaard gebleven. Een Duitse bunker herinnert aan de rol die de linie speelde in de Pantherstellung, die de Westwall met het IJsselmeer verbond. We krijgen een rondleiding van 60 minuten waarbij we met een gids een wandeling maken over het gehele fort, waarbij de Nederlandse kazematten, de loopgraafreconstructies en een Duitse bunker worden bezocht.

Datum: zondag 21 april, na de dienst

Tijd: 11:15 uur

Locatie: Buursteeg 2, Renswoude

Opgave: Koos de Mooij, 06 384 343 28, koosdemooij@yahoo.com

Kosten: €5 pp ter plekke te voldoen

23 mei 2024 eerste van 3 data

Bijbel.com

Dit jaar komt er een vervolg op het succesvolle Bijbel.com

Misschien kom jij niet zoveel toe aan Bijbel lezen. Weet je hoe leuk en verrijkend het is om dit met anderen te doen? Samen je te verdiepen in de bijbel, jezelf en de ander? We gaan drie avonden Bijbelverhalen lezen:

- over de twee broers Jakob en Ezaü en hun familie vete.
- over Esther, kind van een balling in Perzië, die het volk Israël ternauwernood redt van de vernietiging.
- Een Bijbelverhaal naar eigen keuze

We stellen in Bijbel.com onszelf drie vragen:

- Wat wil dit bijbelverhaal vertellen?
- Wat zegt het mij?
- Hoe helpt het mij in de wereld van nu?

In Bijbel.com praten we niet alleen over de bijbel, we gaan er ook verder mee aan de slag!

Data: donderdag 23 mei, 30 mei, 6 jun.

Tijd: 20:00 – 21:00 uur

Locatie: De Petrakerk, Kerkenraadskamer, ingang Dennenlaan

Aanmelding en info: ds. Coby de Haan, drs.jdehaan@gmail.com, telefoon: 0616055455

11 juni 2024

Excursie naar de Blauwe Kamer bij Rhenen

In natuuroever-reservaat de Blauwe Kamer (onder beheer van 'Utrechts landschap') heeft het water van de Neder-Rijn vrij spel. De natuur in de Blauwe Kamer is dankzij overstromingen voortdurend in beweging en ontwikkeling. De dynamiek van de rivier zorgt voor hoogteverschillen en trekt bijzondere planten en dieren aan. Bloemrijke vegetaties geven de Blauwe Kamer kleur. Op diverse plaatsen groeit wilgenbos en zijn moerassen ontstaan. Een van de wilgenbossen herbergt een grote kolonie lepelaars, een van de ruim 70 soorten broedvogels die het gebied rijk is. De flora is rijk en bestaat soms uit soorten die voorheen niet uit het rivierengebied bekend waren. We gaan, zo is het plan, onder leiding van mensen die het gebied goed kennen, met een groep van maximaal 15 mensen, genieten van dit prachtige stuk natuur zó dichtbij huis. Naar verwachting duurt de excursie zo'n 1,5 uur.

Datum: dinsdag 11 juni

Tijd: 18:30 uur vertrekken we vanaf DOH om 19:00 uur begint de excursie.

Opgave: Ds. John Boogaard – 0318 543990 – j.a.boogaard@ziggo.nl

Vervoer: We rijden zoveel mogelijk met elkaar mee

Kosten: €5